

Nascholing Literatuur en Geneeskunde **Wat is ziekte en wat is genezen?**

2025

Er zijn meerdere manieren om te reflecteren op de medische praktijk en opleiden. Één daarvan is om aan de hand van verhalen, romans, film en poëzie situaties, thema's of problemen die zich voordoen in de praktijk of in de opleidingssituatie, te analyseren en bespreken. In deze cursus van een dag staat het thema Wat is ziekte en wat is genezen centraal.

De docenten hebben elk op eigen wijze ruime ervaring met de medische praktijk en hebben het materiaal uitgekozen op grond van de literaire en filmische kwaliteiten en medische relevantie. We verwachten dat de deelnemers vooraf de opgegeven literatuur lezen en het beeldmateriaal zien!

Er worden enkele teksten ter beschikking gesteld. De deelnemers moeten zelf de twee romans aanschaffen. Dat kan heel goed tweede hands via boekwinkeltjes.nl.

Docenten

Arko Oderwald, em. hgl. literatuur en geneeskunde

Henriëtte van der Horst, em. hgl. Huisartsgeneeskunde en huisarts np

Thema

Wat is ziekte en wat is genezen?

Datum

Zaterdag 8 Februari 2025

Plaats

Conferentieoord Zonheuvel, Doorn

Accreditatiepunten

6

Aantal deelnemers

Minimaal 6

Maximaal 12

Kosten

225 euro pp bij 12 deelnemers

450 euro pp bij 6 deelnemers

Inclusief lunch

Programma

Materiaal voor de hele dag

Joaquim Machado de Assis - De psychiater (1882, Verhaal)

(tekst wordt ter beschikking gesteld)

Romans

Per Olov Enquist De vijfde winter van de magnetiseur

Alissa Walser: Nachtmuziek

Ochtend: 09.00 – 12.30 (incl. 30 minuten pauze)

Wat is ziekte?

Inleiding Machado de Assis

Uiteen in kleine groepjes met de vragen:

Wat valt je op aan het verhaal?

Wat blijft en wat is passé wat betreft de definitie van ziekte

Brengt het lezen van het verhaal je op nieuwe gedachten m.b.t. de definitie van ziekte?

Middag: 13.30 – 17.00 (inclusief 30 minuten pauze)

De kunst van het genezen

Inleiding Per Olov Enquist en Alissa Walsler

Uiteen in kleine groepjes met de vragen:

Wat valt je op in beide romans?

Wat blijft en wat is passé wat betreft de kunst van het genezen?

Brengt het lezen van de romans je op nieuwe gedachten m.b.t. de kunst van het genezen?