

## Inhoudsopgave

Literatuur en geneeskunde

*Frans Meulenberg, Jan van der Meer, Arko Oderwald*

Jicht in episoden

*Martin van Amerongen*

Thomas Bernard, *De wereldverbeteraar*

Zelf doen!

*F. Balk-Smit Duyzentkunst*

Frida Vogels, *De harde kern*

Over het uitbuiten van angst en valse geruststelling

*Inez de Beaufort*

Medische thrillers

Geschilferd maar niet geschift!

*Cathy C. van Beek*

Simon Vestdijk, *Het glinsterend pantser* en Dennis Potter, *The singing detective*

Verhalen uit een gezin? of hoe onze fantasie ontsnapt aan de harde werkelijkheid

*Anne Bendijk en Johannes Dalhuijsen*

Ingmar Bergman, *Fanny en Alexander*

De grote kerel met de kattebek

*Bregje Boonstra*

Imme Dros, *Annetje Lie in het holst van de nacht*

Zin en misverstand - Een dooie rat achter de schutting?

*Marijke Boorsma*

Bert Keizer, *Het refrein is Hein*

Geneeskunde als soap

*Froukje Boukes*

Peter Andriesse, *Zuster Belinda en het geheime leven van dokter Dushkind*

De zieke kunstenaar

*Lucas Bunge*

Thomas Mann, *Doktor Faustus*

Pijn als genot

*Ben V.M. Crul*

Tim Krabbé, *De renner*

Opleiden doet lijden

*Sven A. Danner*

Samuel Shem, *The house of God*

Een ziektegeschiedenis?

*A. van Dantzig*

Simon Vestdijk, *Meneer Visser's hellevaart*

De absolute geheugens van Funes en Sherashevsky

*Douwe Draaisma*

J.L. Borges, 'Het onverbiddelijke geheugen van Funes', en A.R.

Lurija, 'The making of mind'

Het moment van de waarheid

*A.J. Dunning*

L.N. Tolstoj, *De dood van Iwan Iljitsj*

Voor kamillethee heb je geen dokter nodig

*Willem Erkelens*

Jules Romains, *Knock, ou le triomphe de la médecine*

Over verschillen tussen denken en bedenken

*A.A. van Es*

Menno ter Braak, *Politicus zonder partij*

De leliewitte jas van apotheker Anijs

*Jannes van Everdingen*

Thomas Rosenboom, *Publieke werken*

De schrijfmachine als strohalm

*Erik Fokke*

Jan Hein Donner, *Na mijn dood geschreven*

Wanneer noemen we het liefde? Overdracht en tegenoverdracht in

*Tender is the night*

*Rudolf Geel*

F. Scott Fitzgerald, *Tender is the night*

Het gewantrouwde lichaam

*Sjaak van der Geest*

Italo Svevo, *Bekentenissen van Zeno*

Het innerlijke verbeeld

*J. van Gijn*

Thomas Mann, *Der Zauberberg*

De verraderlijkheid van het menselijk bestaan

*Felix Haanen*

W.F. Hermans, *De tranen der acacia's*

Het zoeken van Proust en de relevantie voor de geneeskunde

*R.S.G. Holdrinet*

Marcel Proust, *A la recherche du temps perdu*

De verdwijnende persoonlijkheid of De dokter en de dochter

*Henriëtte van der Horst*

Michael Ignatieff, *Scar tissue*

'Wilt u even op die dweil gaan staan dokter?'

*Marjolijn Hugenholtz*

Over het thema 'huisbezoek'

Ouder worden en 'die beproefde pathologie van poësie'

*Ena Jansen*

Elisabeth Eybers, *Versamelde gedigte*

Een goudvliegje dat langs je hoofd snelt

*Mirek Kabela*

Albert Camus, *De vreemdeling* en W.G. Sebald, *De emigrés*

Het breekbare verstand

*Bert Keizer*

Wittgensteins leven, de laatste jaren 1944-1951

'Wat heb je aan kennis, als er geen verstand bij komt?'

*W.H. Klaassen*

Montaigne, 'Essays'

Een indringende introductie in de beroepsethiek van de arts

*N.S. Klazinga*

Bernard Shaw, *The doctor's dilemma: a tragedy*

Broers - Kinderen praten over 'dood'

*Martin de Kleine*

Ted van Lieshout, *Gebr. en Astrid Lindgern, De gebroeders*

*Leeuwenhart*

Dokter, doe iets?!

*Richard Koch*

William Carlos Williams, 'The use of force'

Ik weet niet hoe ik genas? Een moeraswandeling

*Marijse Koelewijn*

Gerrit Achterberg, 'Wandeling'

Existentialisme à la Cariben

*Ernst Koppejan*

Tip Marugg, *Weekendpelgrimage*

Angst voor de dood

*Edwin Kruys*

Gabriel García Márquez, *Liefde in tijden van cholera*

'Gekwetst ben ik van binnen'

*Wiel Kusters*

Louis Paul Boon, 'Maagpijn'

De kwelling van onzekerheid

*Jaap R. van der Laan*

Michael Boelgakov, *Verzameld werk*

De kunst om niet te handelen

*Toine Lagro-Janssen*

Luigi Pirandello, 'Een stem'

De andere hand van de geneeskunst

*H.J.J. Leenen*

J. Bernlef, *Hersenschimmen*

Sebastiaan aan de Coolhaven

*Johan Mackenbach*

Martinus Nijhoff, 'Het veer'

Onzin als verwijt en verweer

*Nicolaas Matsier*

Lewis Carroll, *De avonturen van Alice in Wonderland* en  
*Achter de Spiegel*

Eerst dokter en dan patiënt, of andersom?

*J. van der Meer*

Anton Tjsechov, *Zaal No. 6*

Nabij op afstand. Een dubbele terugblik op *De pest*

*Frans J. Meijman*

Albert Camus, *De pest*

De lijfarts als schrijftafelrevolutionair

*Frans Meulenberg*

Per Olov Enquist, *Het bezoek van de lijfarts*

Het Kortjakje-syndroom

*Frans Meulenberg*

Shel Silverstein, 'Sick'

De leugen in het kwadraat of min maal min is plus

*Wout Meyboom*

Harold Brodkey, *Verhaal op bijna klassieke wijze*

De broosheid van het goede

*Jan Molenaar*

Martha Nussbaum, *The fragility of goodness*

Ouders van glas - Over ouderdom

*Adriaan Morriën*

Waarom de dennen bedeesd en de scharen van de kreeft steeds langer  
worden

*Charlotte Mutsaers*

Guido Ceronetti, *De stilte van het lichaam*

Ongestoorde sensibiliteit  
*Flip Nieuwenhuijze*  
Péter Nádas, *Het boek der herinneringen*

Over werkelijkheid en fictie  
*W.A. Nolen versus Geerten Meijsing*  
Geerten Meijsing, *Tussen mes en keel*

Over Sherlock Holmes en Jules Maigret  
*Arko Oderwald*  
Literatuur als voorbeeld

Namens Tamar: over noodzaak en troost van ironie  
*Arko Oderwald*  
Renate Rubenstein, *Nee heb je*

Arts in de kolonie  
*Pamela Pattynama*  
Madelon Székely-Lulofs, *Doekoen*

De parabel van de grootinquisiteur  
*Jan Pols*  
Fjodor Dostojewski, *De gebroeders Karamazow*

Arts, patiënt en eenzaamheid  
*J.D. Querido*  
Franz Kafka, *Een plattelandsdokter (Ein Landarzt)*

en dan nog een liedje tot besluit...  
*Ignace Schretlen*  
Guy Béart, 'Hôtel-Dieu'

Het zwijgen van Job  
*Hugo Siegelaar*  
Het bijbelboek 'Job'

De droom van een dokter  
*Monica Soeting*  
George Eliot, *Middlemarch*

De man van Madame Bovary of Een mislukt experiment  
*Winnie Sorgdrager*  
Gustave Flaubert, *Madame Bovary*

Leven zonder uitweg als roeping  
*Eddy Springael*  
John Berger en Jean Mohr, *A fortunate man*

De man die het lijden van de wereld op zijn schouders nam  
*Veerle Van der Stighelen*  
Martin Winckler, *De ziekte van Sachs*

Intieme vertrekken

*Arno Timmermans*

Willem Jan Otten, *Ons mankeert niets*

Een indringende metafoor: een 'gezonde' manier om ziekte te beschrijven?

*Sofie Vandamme*

Jean-Luc Nancy, *De indringer* en Susan Sontag, *Ziekte als metafoor*

Een zachte dood: autonomie of zorg?

*Guy Widdershoven*

Simone de Beauvoir, *Een zachte dood*

De K van Kwaadaardig

*Jolande Withuis*

De alleskunner

*Joost Zaat*

Toon Tellegen, *Dokter Deter*

'je bent een gat, je bukt door je zelf heen'

*Jos Zandvliet*

Bert Schierbeek, *De deur*